

Werken van barmhartigheid – getekend door Nikita Renting



Nikita introduceert zichzelf:

Mijn naam is Nikita en ik ben 16 jaar. Ik zit in 5 gymnasium op het Ichthus, maar leren is nooit echt mijn ding geweest. Al van jongs af aan hou ik heel erg van tekenen en over het algemeen creatief bezig zijn. Als ik eenmaal mijn middelbare school heb afgerond wil ik heel graag naar de kunstacademie 😊

Over haar tekening vertelt ze het volgende:

Ik heb besloten om 3 van de 7 werken van barmhartigheid naar nu te vertalen. Doordat we nu in de corona crisis zitten is het natuurlijk lastig om te bedenken wat je kunt doen.

Op de bovenste van deze drieluik zie je dat een man een dakloze een flesje water geeft. Dit correspondeert met "Geef de dorstigen iets te drinken". Water is heel belangrijk om in leven te blijven en het is een kleine moeite om een flesje water te geven aan een dakloze :).

Op de tweede van deze drieluik heb ik besloten om een verpleegster te tekenen met een mondkapje. Dit correspondeert met de 'zieken verzorgen'. In de coronacrisis zijn de verpleegsters en artsen degenen die onze naasten verzorgen. Op het mondkapje heb ik de tekst: "Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden" uit Psalm 147:3. Ik vond dit wel een mooie rustgevende boodschap, want momenteel is alles heel onzeker en daarom is het juist fijn om te weten dat God voor ons zorgt, net zoals de ziekenhuismedewerkers voor ons zorgen.

En op de laatste van de drie is ook het laatste werk van barmhartigheid: 'de doden begraven'. De harde realiteit is dat er momenteel heel veel mensen overlijden en dat we deze allemaal moeten begraven. Maar ik vind het wel een bemoedigende tekst (zoals ook op de kist staat): "De dood is niet het eind. Het is een nieuw begin bij God."